

# STICHTING FAMILIEARCHIEF DONDERS

Uitgave van Stichting Familiearchief Donders.

Redactie-adres: Hugo Verrieststraat 32 - 5044 PL Tilburg

---

Jaargang 1. Aflevering 1

Juni 1983

Beste Dondersen,

Hopenlijk hebt u met evenveel enthousiasme de heruitgave van de stamboom „Het Tilburgse Geslacht Donders” beleefd als ondergetekende. Eindelijk, na ongeveer 45 jaar, werd de schakel tussen het heden en verleden weer bijgewerkt en uitgegeven in een zeer overzichtelijk boekwerk.

Alle eer voor deze heruitgave komt daarbij toe aan Peter Donders (766) die in samenwerking met de Stichting Familie Archief Donders, de uitgave verzorgde. Zes jaar van voorbereiding gingen hem daaraan vooraf die, gezien de meer dan 1000 boeken die verkocht werden en de vele positieve reacties die daarop verkregen werden, zeker geen verloren jaren zijn geweest.

De Stichting Familiearchief Donders die, speciaal voor de heruitgave, in het leven werd geroepen wil echter verder reiken. Een van onze doeleinden is nl. om naast de vele jaartallen en namen die het boek rijk is ook wetenswaardigheden en/of interessante gebeurtenissen van Dondersen te boek te stellen.

Door middel van dit „Donders-Nieuws” bulletin willen wij u daarover halfjaarlijks informeren. Informatie dus vóór Dondersen maar zeker ook dóór Dondersen. Wij zijn daarbij in tweeërlei opzichten afhankelijk van u. Enerzijds omdat wij u vragen om wetenswaardigheden op te schrijven. Ook vragen over het boek, suggesties over de inhoud van het „Donders-Nieuws”, ingezonden brieven zijn welkom. Stuur deze op aan Dhr. W. Donders, Hugo Verrieststraat 32, 5044 PL Tilburg. Wij zelf zullen als bestuur de spits afbijten door deze en de eerst volgende uitgave geheel te verzorgen. Een overzicht van de artikelen die u van ons de volgende keer kunt verwachten wordt in dit bulletin vermeld.

Anderzijds wordt de levensduur van dit „Donders-Nieuws” bepaald door uw donateurschap, t.b.v. minimaal f 10,- per jaar. Daarvoor is nodig dat u eerst dit bulletin leest, beoordeelt en dan, naar wij hopen, uw donatie overmaakt op postgiro 3582 of stort op de bankrekening A.B.N. nr. 560134290, t.a.v. de penningmeester Stichting Familiearchief Donders, met vermelding van uw naam en adres. De tweede aflevering zal alleen aan donateurs worden toegezonden. Mijn advies zou zijn: „Doe Maar” - „Nu Meteen” want van uitstel komt afstel.

Familiegroeten van  
J. Donders (455)

Voorzitter Stichting Familiearchief Donders

## Bestuur Stichting Familiearchief Donders

Op 12 mei 1982 werd de Stichting Familiearchief Donders opgericht. Het voltallige bestuur van de stichting presenteerde zich voor het eerst op 25 november 1982. In een buitengewone vergadering werd in het bijzijn van een 40-tal genodigden, het eerste exemplaar van de stamboom overhandigd aan de oudste in leven zijnde, mannelijke Donders, t.w. Dhr. Aloysius Donders (499).

Bij deze gelegenheid werd onderstaande foto genomen waarmee we ons nu ook aan u willen voorstellen.



Van links naar recht: Kees Donders (gezinsstaat 600), Wim Donders (463) redactie, Jan Donders (455) voorzitter, Peter Donders (766) auteur, sekretaris, penningmeester, Hans Donders (863)

### De geboorte van de Stichting Familiearchief Donders

Het zal in 1978 geweest zijn dat een voor ons volslagen onbekende Peter Donders (766) uit Haarlem vele Dondersen belde of schreef om i.v.m. de heruitgave van de stamboom „Het Tilburgse Geslacht Donders” familiegegevens te verstrekken.

Aangezien mijn uitgebreide familie slechts één exemplaar had van de oorspronkelijke uitgave van Ir. van der Eerden uit 1938 en ik zelfs niet via slinkse wegen in het onrechtmatige eigendom daarvan was gekomen, reageerde ik bijzonder enthousiast op zijn verzoek.

Vier jaar later, in 1982, toen ik tot de slotsom was gekomen dat alles op niets was uitgelopen, belde geheel onverwachts de grote onbekende Peter mij op en vertelde mij dat hij bijna klaar was met de stamboom.

Omdat er bij zo'n heruitgave veel kwam kijken had hij 18 Dondersen uitgenodigd waartoe ook ik behoorde, om e.e.a. te bespreken. Op 20 maart 1982, zo spraken wij af, zouden we in Restaurant Boerke Mutsaers in Tilburg bijeenkomen.

Stelt u zich eens voor, 18 Dondersen bijeen, allemaal familie van elkaar en toch ...niemand kent elkaar. Daar zaten ze dan in een veel te kleine huiskamer van Boerke Mutsaers bijeen, allen bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee van de stamboom. Sommigen in keurig pak, maar de meesten in vrije-tijdskleding. Ze lijken helemaal niet op elkaar was mijn eerste reactie! Onder de deskundige leiding van Wim (463) werden binnen 3 uren een aantal zaken besproken en afgesproken, o.a. om de heruitgave via een stichting te laten plaatsvinden. Zo gezegd zo gedaan en twee Dondersen, t.w. Peter(766) en Kees(600) togen op pad om dit te regelen. Binnen 2 maanden hadden zij met de welwillende en deskundige medewerking van notaris Yvo Donders (569) uit Arnhem de statuten van de stichting opgesteld. In hun enthousiasme hadden ze vergeten dat er ook een voorzitter moest zijn. Op het notariskantoor van Yvo belden de bejaarde vlegels mij op om mij te feliciteren met het voorzitterschap van de Stichting Familiearchief Donders. Eerlijk gezegd, ik kon er niet onderuit, maar daar zullen jullie dan voorlopig mee moeten leven. Op 12 mei 1982 werd officieel ten overstaan van notaris Yvo en in het bijzijn van Peter, Kees en ondergetekende (Wim en Hans hadden andere afspraken) in de tuin bij Yvo de akte gepasseerd. Het was een zonnige dag en als goed Brabants gebruik bij een geboorte werd het „scheel" van de baby er af gedronken. Met de oprichting van de stichting was een van de belangrijkste aktiestappen van onze vergadering van 20 maart 1982 afgewerkt en kon de heruitgave van de stamboom onder de vleugels van een stichting plaatsvinden.

Jan (455)

## **De nieuwe uitgave van Het Tilburgse Geslacht Donders**

Naast enkele bemerkningen betreffende fouten - welke bij een zo groot feiten - en cijfermateriaal vrijwel niet te vermijden zijn - hebben wij veel lof ontvangen, zowel van familieleden als van genealogische zijde. Er zijn dan ook niet veel stambomen, welke zover in de tijd - tot begin 1300 - teruggaan.

De eerste uitgave van Het Geslacht Donders in 1938 was reeds heel spoedig uitverkocht. Zeer veel familieleden, die jaren daarna nog een exemplaar wilden hebben, moesten worden teleurgesteld.

Van de in 1982 geboden gelegenheid tot intekenen op het nieuwe boek, maakten velen gebruik om ook voor hun (opgroeïende) kinderen een exemplaar te bestellen. Bij de toenemende belangstelling voor de Genealogie zal juist de jongere generatie later het bezit van het boek weten te waarderen.

Nu zijn ook van het nieuwe boek nog slechts een beperkt aantal beschikbaar en het ziet er naar uit dat binnen korte tijd ook deze uitgave zal zijn uitverkocht.

Wilt u nog één of meerdere boeken hebben, maakt u dan f 70,- per exemplaar (voor het buitenland f 75,-) - portokosten zijn inbegrepen - over aan de Stichting Familiearchief Donders te Haarlem, postrekening 3582 of bankrekening 56.01.34.290.

### **Gesprek met Aloysius Donders.**

Wat lag er in het kader van het uitkomen van het eerste nummer van Donders' Nieuws meer voor de hand dan het houden van een interview met Aloysius Donders. Hij is de oudste nog levende mannelijke Donders uit het Tilburgse geslacht Donders. Aloysius Donders is geboortig uit een groot Tilburgs gezin (zie no 478 uit „Het Tilburgse Geslacht Donders”), dat voortgekomen is uit de hoofdtak Peter. Hij is gehuwd geweest met Maria van Daesdonk, heeft vier kinderen, waaronder een zoon Frans, die zijn oudste kind Aloysius noemde, die op zijn beurt een zoon Martijn heeft. Deze vier generaties Donders - Aloysius (1893), Frans (1922), Aloysius (1951) en Martijn (1975) - waren aanwezig, toen de Stichting Familiearchief Donders op 25 november 1982 officieel het boek „Het Tilburgse Geslacht Donders” het licht deed zien in „De Herdgang” het verzorgingstehuis van de Stichting De Vrededeburcht te Tilburg, waarin Aloysius thans woont. We zochten hem daar op om hem te vragen zijn medewerking te geven aan het uitkomen van het eerste nummer van Donders-Nieuws. Geen enkel probleem. Zijn herinnering aan het feit, dat hem het eerste exemplaar van het boek „Het Tilburgse Geslacht Donders” is uitgereikt, vervult hem nog steeds met trots. Hij vond het een geweldige gebeurtenis, waarvan hij toen zeer onder de indruk was en die hem toen deed zeggen, dat het de schoonste dag in zijn leven was. Het nu bijna twee jaar geleden geopende verzorgingstehuis, waarvan Aloysius nu bewoner is, staat in het oude stadsdeel van Tilburg op een terrein, waarop vroeger een stoffenfabriek stond. Een fabriek, waarvan

Tilburg er zovelen heeft gekend en waarin zovele Tilburgers hebben gewerkt. Aloysius vertelt van de straat, waarin hij geboren is, de Houtstraat in het Goirke, niet zo ver van zijn huidige woonplaats. Na de lagere school op het Goirke werd hij broodbezorger met paard en wagen. Het beviel hem niet en hij verdiende maar weinig. Snel werd de stap gemaakt naar de textiel fabriek van „Fonske” Mommers op een aanbeveling van zijn vader, die daar ook werkte. In zijn 19 jaar verliet hij Mommers, omdat hij voor zijn nummer in dienst moest. Hij werd in Tilburg ingelijfd bij de cavalerie en werd ingezet voor de grensbewaking. Hij trok te paard van plaats tot plaats langs de gehele grens van Nederland met België, van Roermond tot Bergen op Zoom. Regelmatig kreeg hij de gelegenheid naar huis te gaan, ook al waren de verbindingen niet optimaal en moest een dikwijls grote afstand te voet worden afgelegd naar een spoorwegstation. Aan de tijd, dat hij diende, heeft hij in het algemeen gesproken alleen maar goede herinneringen overgehouden, hoewel er ook verdrietige en vooral bange dagen bij waren. Hij vertelt over zijn vele smokkeltochten samen met zijn vriend. De monniken van de Achelse kluis - „dat waren ook allemaal deugnieten” - deden ijverig mee. Soldaat Donders en zijn maat mochten door het klooster de grens over en kregen bij tijd en wijle zelfs de pij aan. Zijn maat, die ondanks zijn waarschuwingen toch een keer alleen de grens over ging, is er niet van terug gekomen. De Duitsers hebben hem doodgeschoten. Noch de Duitsers noch de militaire baas van Donders is er ooit achter gekomen, dat ook hij's nachts nogal eens op het smokkelpad was. Na 5 jaar kwam hij op aanraden van zijn ouders enigzins tegen zijn zin naar huis. Na een korte periode zonder werk kwam hij toch weer in de textiel terecht, eerst bij Eras op het Goirke en later bij A. Franken Zonen, waar hij bijna 40 jaar gewerkt heeft als „voller.”



Peter Donders (rechts), auteur van „Het Tilburgse Geslacht Donders”, overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek aan Aloysius Donders, de oudste mannelijke Donders, op 25-11-1982.

Zijn pensioen heeft hij er juist niet helemaal gehaald. Zes weken voor de dag dat hij 65 werd vertrok hij! De laatste 2 jaar had hij teveel te maken met mensen, „die niet kwamen om te werken, maar kwamen om er te zijn”, zoals hij het uitdrukt. Ondanks het beroep dat zijn baas op hem deed om zelfs nog een jaar te blijven, bleef hij bij zijn besluit om een punt achter het werken te zetten (hetgeen mij doet denken aan het „wapen” van Dondersen, maar daarover in het volgende Donders-Nieuws). De teleurstelling, die hij in zijn laatste jaren bij Franken onderging, klinkt nu nog in zijn stem door. Bij Franken is hij ook nooit meer terug geweest. Veel kans heeft hij daartoe ook niet gehad, want een directiewisseling - een „dabber” kwam aan de macht - leidde er toe, dat het bedrijf snel ten gronde ging. Dan komen we op zijn hobby terecht. Zingen! Nu nog heeft hij een machtige bas-bariton. Weinig moeite behoef ik te doen om hem wat verhalen te laten vertellen van voorvallen, die hij als zanger heeft meegemaakt. Zijn ogen glimmen. Van zijn achtste tot zijn tachtigste jaar zong hij in alle Tilburgse parochiekerken op die van het Heike na, bij het vermelden waarvan hij zich de ook thans bij de Tilburgers nog gangbare term „natneken” laat ontvallen. Hoezeer hij aan het zingen verknocht was, blijkt wel uit het feit dat hij cursussen stemvorming volgde en met roken stopte. Zijn cursusleider achtte elke dag een stevige borrel prima, maar roken was funest. Een muziekinstrument heeft hij ook nog bespeeld, tuba, maar het natuurlijkste instrument won het snel en voorgoed. Aan zijn 72-jarige zangcarrière kwam toch nog ongewild een eind, de moderne muziek sprak hem niet aan.

De gezondheidstoestand van Aloysius is nog redelijk. Hij leeft gelukkig en is er zeer tevreden mee, dat hij nagenoeg geen beroep behoeft te doen op verzorging. Toch betreurt hij, dat de gebreken komen. Het lopen wil niet zo best meer, zijn fiets heeft hij er aan moeten geven, de stenen stad trekt hem niet zo en de bossen en de velden zijn slechts bereikbaar met hulp van anderen. Sinds de pensionering van zijn zoon gaat hij daar meer naar toe. Hij laat blijken het toch wel heel speciaal te vinden met een gepensioneerde zoon op pad te kunnen gaan.

Duidelijk laat hij ook merken er moeite mee te hebben, dat ook onder de ouderen zelf de vitaleren weinig oog hebben voor de belangen en behoeften van de ouderen onder de ouderen. De bewoners van de aanleunwoningen van de Herdgang en die uit de verdere omgeving leggen te massaal beslag op de gemeenschapsruimte. Onmiddellijk voegt hij er aan toe, dat dit echter maar één minpunt is tegenover de vele voordelen van dit verzorgingstehuis in vergelijking tot het oude verzorgingstehuis van dezelfde Stichting, waar de heer Donders eerst, en een aantal jaren met zijn echtgenote, gewoond heeft. Daar waren ontmoetingsruimten op elke etage.

Na een uur intensief praten komen we als vanzelf opnieuw te spreken over de Dondersen. Nog geeft hij blijk van zijn verrastheid de oudste mannelijke Donders te zijn. Meerdere reacties heeft hij gehad naar aanleiding van het krantartikel, dat verschenen is na de bijeenkomst in de Herdgang, waarvan in het begin van dit artikel melding is gemaakt.

Hij geeft er blijk van het leuk te vinden ook op dit interview reacties te krijgen. Hij wil me persé begeleiden tot aan de lift en ziet kennelijk met verlangen uit naar het eerste nummer van Donders-Nieuws en wellicht ook naar een volgend contact. Alsof we elkaar al lang kennen, zo drukken we elkaar de hand. De liftdeur sluit zich. Vanaf dat moment ben ik een beetje meer Donders.

Tilburg, 8 juni 1983

Hans (863)

## Familie uit Australië

Temidden van de tientallen brieven die Peter uit het buitenland ontving met gegevens voor zijn boek viel er eentje op. Die was afkomstig van Harry Donders, Hendrik volgens het boek onder gezinsstaat 915. Harry woont in Australië, heeft 11 kinderen, van wie er een aantal gehuwd zijn. Familiegegevens bevatte die brief niet, wel een verzoek om nog even met de uitgave van het boek te wachten totdat Harry klaar was met zijn uitvinding: een motor voor een auto die geen benzine, gas of olie gebruikt. Peter schreef terug dat hij zeer geïnteresseerd was in de uitvinding, maar het ware hem liever dat de namen en data van de uitgebreide Australische tak goed in het boek kwamen. Die zijn er gekomen, maar onze interesse in de bewuste motor bleef en we schreven hem een brief om daarnaar te informeren. Op 30-5-1983 kwam er antwoord. Harry denkt dat ik een zoon ben van „Ome Janus uit de Druivetros.” Even later schrijft hij verder:

„Over de motor waarover je spreekt iets meer.... De motor loopt wel, alleen moet ik er een regeling bij maken (automaat) dat hij geregeld loopt en niet langzaam en vlug! Het heeft niets te maken met **meer** gas of **minder** gas. Hij loopt niet op benzine, olie, gas of water, zoals de stoomcar die ik 7 jaar geleden heb gemaakt. Het is iets waar misschien nog niemand aan gedacht heeft. Als de motor in een auto zit, zal hij volgens mijn berekening  $\pm$  140 km per uur lopen.... Ik zal je over een paar maanden wat meer laten weten over de vorderingen die ik gemaakt heb met de motor. Hij maakt minder leven dan een benzinemotor en loopt nooit heet en hij kost aan verbruik slechts 25% van een benzinemotor van dezelfde P.K. en heeft geen radiator. Ik kan niet alles schrijven, je zult dat wel begrijpen.... Ik schrijf je binnenkort nog wel wat over de familie. Veel liefs van ons allen aan jou en je familie en tot wederhoren, Harry Donders.”

Ik kan wel begrijpen dat Harry niet alles schrijft, maar Harry moet wel weten dat mijn nieuwsgierigheid door zijn brief alleen maar groter is geworden.

Wim (463)

## Opvolging archief

We zoeken iemand die het familie-archief wil bijhouden. Peter heeft het vele jaren opgebouwd, hij heeft het materiaal gebruikt om er het boek over het Tilburgse geslacht Donders mee te schrijven, maar wil het archief nu overdoen. Onderdelen wil hij nog wel verzorgen, maar gezien zijn leeftijd en gezondheid wordt het regelmatig bijhouden van het archief voor hem een te zware taak. Het bestuur heeft het archief onder zijn hoede genomen en nu zoeken wij iemand die ons wil helpen bij het „up to date” houden van alle gegevens.

We zoeken iemand die:

- nauwkeurig is
- tijd heeft of zijn tijd wat kan regelen
- in de buurt van Tilburg woont of niet opziet tegen reizen
- feeling heeft voor geschiedenis
- thuis wat ruimte heeft om het archief onder te brengen.

Hebt u interesse of weet u iemand die er geschikt voor zou zijn, geef dan een bericht door aan het bestuur. We sluiten het niet uit dat de persoon die deze klus op zich wil nemen te zijner tijd zitting neemt in het bestuur.

Reakties op dit verzoek graag naar:

Jan Donders  
De Vrieststraat 6  
5344 JA OSS

## „Donders - Nieuws” 2e uitgave

In de 2e uitgave van „Donders-Nieuws” dat in november 1983 zal verschijnen zullen de volgende artikelen verschijnen:

### 1. Officiële uitreiking van de stamboom.

Op 25 november 1982 werd in het bejaardencentrum De Herdgang in Tilburg het eerste exemplaar van de heruitgave van de stamboom Donders uitgereikt. In het bijzijn van een 40-tal genodigden vond e.e.a. plaats. Dit artikel geeft u een indruk wat zich daar afspeelde.

### 2. Bezit onze familie een familiewapen?

Het familiearchief is in het bezit van een wapen waarop onze familienaam staat vermeld. Of dit wapen aan onze tak toebehoort of aan een ons bekende Limburgse- dan wel Belgische Donders is op dit moment niet duidelijk. Dat proberen we nog uit te zoeken. In de volgende uitgave zullen we het wapen met een omschrijving daarvan publiceren.



### **3. „Leer mij de Dondersen kennen.”**

In deze vaste rubriek hopen wij de levensloop van Dondersen, wetenswaardigheden en/of interessante gebeurtenissen, door u opgeschreven en ingestuurd, te publiceren. Stuur uw artikelen in aan dhr. W. Donders, Hugo Verrieststraat 32, 5044 PL Tilburg. Voorzover wij na deze oproep niets mochten ontvangen, wat wij ons niet kunnen voorstellen, zullen wij in feuilletonvorm de afscheidsrede van prof. Donders (340) uit 1888 publiceren.

Vermeld bij uw inzendingen steeds het nummer van uw gezinsstaat.

### **4. Wie helpt ons verder?**

In deze vaste rubriek doen wij een oproep aan u gericht om nader onderzoek te verrichten naar feiten, achtergronden die de herkomst van onze familie nog kunnen verduidelijken. Indien u ook meer informatie zou willen hebben over bepaalde zaken, schrijf ons dan en wij zullen dit publiceren. Wellicht wekken uw vragen de nieuwsgierigheid op van anderen die e.e.a. kunnen uitzoeken.

### **5. Verbeteringen/aanvullingen op de stamboom.**

In deze vaste rubriek zullen alle verbeteringen en aanvullingen op de stamboom gepubliceerd worden. U wordt verzocht om verbeteringen en aanvullingen zoals: geboorten, huwelijken en overlijden op te sturen aan P. Donders, Spaarna 9a, 2011 CC Haarlem waarna we e.e.a. zullen publiceren.

### **6. Donders-Puzzel.**

De heer A. T. Donders heeft een speurpuzzel „Het Tilburgse geslacht Donders” ontworpen die we graag in het volgende nummer opnemen.

### **7. Schenking.**

De verkoop van het boek heeft enig batig saldo opgeleverd en het Bestuur is bezig met het zoeken naar een verantwoord project waaraan binnen de grenzen van de statuten een schenking kan worden gedaan. Ook daarover berichten we u in het tweede nummer.

## Verbeteringen

### Gezinsstaat

- 225 Gerard † Zwolle 29.9.1970 moet zijn: Zwolle 13.6.1979.
- 232 Nellie van Dijk ★ Kampen moet zijn: Sneek  
Natasja★ Zwolle moet zijn: Rotterdam.
- 264 Voor Karlij te lezen: Karlijn
- 335 1856 moet zijn 1656
- 397 1848 moet zijn 1748
- 405 Louis was **machine**-bankwerker
- 407 1954 moet zijn 1854
- 409 Frederique te lezen: Friederike
- 409 en 410 te lezen: Leon
- 409 Rhagini te lezen: Rhigini  
Eddy te lezen: Eduard  
Gerd te lezen: Gerhard
- 447 en 450 Van der Ven te lezen: Van de Ven
- 450 Hanneke ★ Goirle moet zijn: Tilburg
- 464 Timme ★ 19.9.1977 moet zijn: 18.9.1977
- 563 Leonora † 6.11.1848 moet zijn: 6.11.1948
- 575 Frans × 1926 moet zijn: 26.6.1928. Frans is ook ridder in de orde van St. Gregorius de Grote.
- 605 Bij Adolf Donders te vermelden: In Anholt herinnert de „Adolf Donders Allee” aan hem.
- 679 Beroep Anton huisschilder moet zijn: machinist
- 687 Frans † Roermond moet zijn: Eindhoven
- 759 Adriaan † 26.3.1925: plaats van † onbekend (niet Alkmaar)
- 777 en 778 Henk ★ 3.7.1958 moet zijn 5.7.1958
- 780 Ada en Annemarie★ Nijmegen moet zijn: Nuenen
- 883 Voor Andries ★ 6.1.1906 te lezen: Andreas
- 896 Catharina ★ 15.1.1960 moet zijn 15.11.1960
- 900 Ton Dirk te lezen: Tom
- 900 en 901 Cornelia Baart te lezen: Elizabeth Baart
- V67 Jan Meeuwis moet zijn Jan Mercx

## Aanvullingen

### Gezinsstaat

#### Geboren

- 900 Andreas ★ Rotterdam 18.10.1958 zn. v. Andreas D. × Elisabeth v.d. Poel  
950 Noortje ★ Rotterdam 28.9.1982 dr. v. Willem D. × Wineke Engerings  
419 Kristel ★ Antwerpen 13.13.1982 dr. v. Harry D. × Annemieke Cardoen  
141 Miriam ★ Nuth 4.3.1983 dr. van Frank D. × Marian Schoot Uiterkamp  
591 Joost★ Lelystad 14.3.1983 zn. v. Jos D. × Dieuwke Scheepstra  
585 Peer ★ Geldrop 28.3.1983 zn. v. Frans D. × Marita Engelen

#### Gehuwd

- 561 Hans ★ 's-Gravenhage 14.5.1935, × 's-Gravenhage 26.11.1981 Pauline  
de Vries ★ Delft 23.7.1944 - volgt 1040  
924 Cornelia ★ Leiden 15.4.1961, × Woubrugge 26.11.1981 Peter Volwater  
V94 Frans van Aken ★ Hilversum 25.12.1953, × Hilversum 26.5.1983 Dyanne  
Timmermans

#### Overleden

- 147 Maria v.d. Heijden † Tilburg 2.10.1982, wed. van Louis D.  
781 Berendina Donders (Zr. Clothilde) † Boxtel 2.11.1982  
835 Maria Mutsaers † Tilburg 16.1.1983, wed. van Frans D.  
263 Willem Donders † Tilburg 19.1.1983, × Maria Happel  
409 Eugenie Stamm † 's-Gravenhage 26.5. 1983, wed. van Alfons D.